

**BOSWINKELS.nl**  
 SIERADEN & PARELS • GIUDI LEDERWAREN  
 HORLOGES • DECORGLAS • WIJNCADÉAUS  
 HELTTICKETS • NOSTALGISCH SPEELGOED

**KIJK EN  
 BESTEL OP  
 BOSWINKELS.NL**

*Exclusieve cadeau-home-lifestyle artikelen voor uzelf of uw relaties*

**VS Apple Industries B.V.**  
 Fresh processed Fruit

www.vsapple.com

VS Apple Industries BV  
 Marknesse - Tel: 0527 - 203917

**Klasse van Kooiman**  
 - Topkwaliteit autobedrijf -

- officieel Opel en Chevrolet dealer
- occasions van alle merken in alle prijsklassen
- autoverhuur en lease
- reparatie en onderhoud (Bovag)
- schadeafhandeling en -herstel
- carwash

Autobedrijf Kooiman  
 T (0186) 61 54 55

Oud-Beijerland  
 www.kooiman.nl

**Bijbelse reizen**  
 In de Voetsporen van...

**Paulus Griekenland**  
 10-daagse vliegreis • 16 september

**Abraham, Izak en Jacob Israël**  
 15-daagse vliegreis • 9 september

**Paulus Zeven Gemeenten van Klein Azië**  
 15-daagse vliegreis • 4 september

**AMICITIA**  
 VRIENDSCHAPSREIZEN  
 www.amicitia.nl

www.vanderperk.nl

**Drukkerij Van der Perk B.V.**

Onbepakt veelzijdig  
 bel: 0184 - 688 377

- boeken
- periodieken
- brochures
- reclame- en handelsdrukwerk
- advertenties
- logo's
- websites
- buitenreclame
- ontwerpen

www.impactreclame.nl

**impact**

impact reclame en marketing  
 reclame- en ontwerp bureau

Ontwerpen met **impact**  
 bel: 0184 - 688 388

**Colofon**  
 Stichting 'Vrienden van Aix'

**Nieuwsbrief**

nr. 1 juni '08

**Secretariaat:**  
 Mw. Drs Martine Burggraaf-van Dam  
 Prinsenhof 32  
 3481 HB Harmelen  
 Tel. 0348-446755  
 E-mail: gm.burggraaf@filternet.nl

**Penningmeester:**  
 Mw. Monique van der Linden-Westhoeve  
 De Brinken 11  
 7843 RC Erm

**In deze brief**

- Woord vooraf
- Geroepen om te dienen
- Theologiestudent aan het woord

*Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer 3704064 t.n.v. Stichting 'Vrienden van Aix' te Erm. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, onder nummer 230 92 128.*



**Stichting**

**Vrienden van Aix**



☒ **Bestuur Stichting 'Vrienden van Aix'**



Mw. Drs T.J. Burggraaf-van Dam (1973), secretaris, docente Frans.



Mw. G.M.D. van der Linden-Westhoeve (1949), penningmeester, nazaat van de Hugenotenfamilie Richard.



Dhr. A. Admiraal (1939), lid.



Ds. F. Hoek (1955), voorzitter, hervormd predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland in IJsselmuiden-Grafhorst.



# Re

## Woord vooraf

We zijn dankbaar u onze vernieuwde nieuwsbrief te kunnen presenteren. Door middel van deze nieuwsbrief, die twee maal per jaar verschijnt, willen we u informeren over de protestante faculteit in Aix-en-Provence.

Deze brief geeft u informatie over de faculteit, daarnaast zullen ook regelmatig docenten en studenten aan het woord komen. Op deze wijze willen we proberen nog meer betrokkenheid bij de faculteit te bewerkstelligen.

De Faculté Libre de Théologie Réformée is financieel geheel afhankelijk van giften. Voor de uiterst kleine groep Franse protestanten is het, ondanks de offers die zij brengen, onmogelijk voor de benodigde financiën te zorgen. Het is dan ook een voortdurende zorg het werk doorgang te kunnen laten vinden. De protestante kerk in Nederland heeft al eeuwen een band met de protestante kerk in Frankrijk. Vanuit de belijde-

nis 'ik geloof een heilige, algemene, christelijk kerk' weten we ons geroepen de kerk in dit zendingsland te steunen. Het is van groot belang dat jonge mensen theologisch worden toegerust om vanuit het gereformeerde belijden hun plaats te kunnen innemen in de kerk en maatschappij van Frankrijk. We doen dan ook een dringend beroep op u dit werk mogelijk te blijven maken.

In deze nieuwsbrief willen we ook als bestuur ons kort aan u voorstellen. In het vertrouwen dat u naast uw gebed de faculteit ook financieel wilt gedenken, bieden we u deze nieuwsbrief aan. We willen ook onze dank uitspreken aan hen die door middel van een advertentie of donatie het verschijnen van deze nieuwsbrief mede mogelijk maakten.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Ds. F. Hoek

## Bonjour

Mijn naam is Fabrice Parra. Tijdens mijn studie filosofie en audiovisuele media heb ik onze dierbare Heere Jezus ontmoet. Na deze studies ben ik begonnen met mijn theologiestudie. In eerste instantie wilde ik vooral mijn Bijbelkennis vergroten en verwachtte ik te gaan werken in de seculiere sector. Later werd ik steeds meer bevestigd in mijn roeping. Nu is mijn theologiestudie een voorbereiding op een baan als theoloog. In de toekomst hoop ik de Heere en de Kerk te dienen als predikant of evangelist.

Ik heb gekozen voor de theologische faculteit in Aix om de eenvoudige reden dat ik al vriendschappen had opgebouwd met studenten hier. Vandaag de dag dank ik God voor de kwaliteit van het onderwijs dat voor een groot deel beïnvloed wordt door het calvinistische gedachtegoed. De soevereiniteit van God en de uitverkiezing die daaruit voortvloeit maken deel uit van de hoge waarheden die de Kerk mag erkennen met vreugde, dankbaarheid en lof. Juist vanuit die geestesgesteldheid moedig ik u aan niet te vergeten dat onze enige en drie-enige God regeert en dat Hem alle eer toekomt!

Fabrice Parra

Student aan de theologische faculteit van Aix



De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening (vgl. 2 Corinthe 5 : 18-20)

## Geroepen om te dienen

“De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig, daarom, bidt de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in zijn oogst uitstote”(Lucas 10: 2). Deze woorden sprak Jezus tot Zijn discipelen, meer dan 2000 jaar geleden: woorden die vandaag nog in onze oren weerklinken. In feite gaat het niet om een gewone zin maar om een opdracht: “Bidt!” Met deze paar woorden gaf de Heere aan de Kerk één van de meest wezenlijke taken in haar bestaan. De behoefte aan dienaren van Gods Woord komt zo op de voorgrond. Het gaat om de zorg dat er, nog steeds en steeds weer, verkondigers van Gods Woord opstaan, zodat dat Woord het oor van ieder mens bereikt en levens door de kracht van de Heilige Geest veranderd worden.

Het is echter niet altijd eenvoudig om de roep van de Heere te onderscheiden. Velen aarzelen bij het aanvaarden van de roeping tot verkondiger van de Allerhoogste. Talrijke profeten hebben die aarzeling ook gekend: te beginnen bij Mozes!

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is een groot deel van de studenten op stage. Gedurende een maand zijn ze het dagelijks leven van de kerkelijke gemeente ingedoken, door op te trekken met een predikant in zijn ambt. Sommigen brengen deze tijd door in speciale bedieningen, zoals wij dat noemen. Dat kan zijn in de aalmoezeniersdienst in ziekenhuizen of werk bij kinderen bijvoorbeeld. Maar wat duidelijk blijkt: het is voor allen een heel belangrijke tijd waarin de praktische ervaring samengaat met een diepgaand nadenken over de persoonlijke roeping. Uiteraard betekent het doen van Gods wil in de

eerste plaats het gehoorzamen van Zijn geboden, de weg bewandelen van vrede, van rechtvaardigheid en van ontferming, zoals Zijn Woord ons laat zien. Het betekent ook dat men in alle bescheidenheid en vertrouwen Gods beloften eigen maakt, beloften die in Christus “ja en amen” zijn. Het is het hartelijk vertrouwen waarvan vraag en antwoord 21 van de Heidelberger Catechismus spreekt (zondag 7).

“Maar heeft God mij, naast deze dagelijkse gehoorzaamheid, niet geroepen om één van de arbeiders te worden, waar zoveel behoefte aan is in de oogst?” Deze vraag houdt vele van onze studenten bezig. En als docenten moeten we naast hen staan om hen te ondersteunen en hen te helpen in hun gebeden en gedachten. “Bidt!” De Kerk wordt wereldwijd opgeroepen om te onderscheiden wie in haar midden de arbeiders van morgen zullen zijn.

Laten we, zowel in Frankrijk als in Nederland, één in Christus, deze voorbede samen doen, omdat we ervan overtuigd

zijn dat God ook vandaag nog roept, en dat Hij ons alles wil schenken als Hij roept. De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening (vgl 2 Cor. 5: 18-20). Wie vergeven en gered is in Christus, wordt tegelijkertijd in de wereld gestuurd als levende getuige van Gods genade.

Ons gebed, hier in Aix, is dat door het onderwijs dat we geven (zowel op academisch, menselijk en geestelijk gebied – en deze drie zijn nauw met elkaar verbonden!), de genade van God aan het werk is, tot eer en glorie van Zijn Naam!

Hartelijk dank voor uw steun, Moge God u zegenen,

Frédéric Hamman

Docent praktische theologie aan de faculteit in Aix-en-Provence

