

**BOSWINKELS.nl**  
 SIERADEN & PARELS • GIUDI LEDERWAREN  
 HORLOGES • DECORGLAS • WIJNCADEAUS  
 HELTTICKETS • NOSTALGISCH SPEELGOED

**KIJK EN BESTEL OP BOSWINKELS.NL**

Exclusieve cadeau-home-lifestyle artikelen voor uzelf of uw relaties

**Welkom aan boord!**

**An der schönen, blauen Donau**  
 9-DAAGSE REIS, VERTREK 29 SEPT.  
 € 600,- voordeel. Normaal € 1495,-  
 Nu 9 dagen v.a. € 895,-

**Romantische Rijn**  
 4-DAAGSE REIS, VERTREK 31 AUGUSTUS  
 v.a. € 375,-

**AMICITIA**  
 VRIENDSCHAPSREIZEN

www.amicitia.nl

**VS Apple Industries B.V.**

www.vsapple.com

VS Apple Industries BV  
 Marknesse - Tel: 0527 - 203917

**Klasse van Kooiman**  
 - Topkwaliteit autobedrijf -

- officieel Opel en Chevrolet dealer
- occasions van alle merken in alle prijsklassen
- autoverhuur en lease
- reparatie en onderhoud (Bovag)
- schadeafhandeling en -herstel
- carwash

Autobedrijf Kooiman  
 T (0186) 61 54 55

Oud-Beijerland  
 www.kooiman.nl

BOEKEN • PERIODIEKEN • BROCHURES • RECLAME- EN HANDELSDRUKWERK  
 ADVERTENTIES • LOGO'S • ONTWERPEN • WEBSITES • BUITENRECLAME

www.vanderperk.nl

De vervaardiging van alle soorten drukwerk maakt ons tot 'onbeperkt veelzijdige' drukkerij met een hoog kwaliteitsniveau. De klemtoon ligt zowel op 'onbeperkt' als op 'veelzijdig', want vanaf ontwerp tot eindproduct bent u bij ons aan het juiste adres.

**impact**  
 impact reclame & vormgeving

Drukkerij Van der Perk: tel. (0184) 688 377, e-mail: info@vanderperk.nl  
 impact reclame: tel. (0184) 688 388, e-mail: info@impactreclame.nl

Van Leeuwenhoekweg 3 - 2964 LJ Groot-Ammers  
 Postbus 25 - 2964 ZG Groot-Ammers Fax (0184) 684 590

**Secretariaat:**  
 Mw. Drs Martine Burggraaf-van Dam  
 Prinsenhof 32  
 3481 HB Harmelen  
 Tel. 0348-446755  
 E-mail: gm.burggraaf@filternet.nl

**Penningmeester:**  
 Mw. Monique van der Linden-Westhoeve  
 De Brinken 11  
 7843 RC Erm

**In deze brief**

- Woord vooraf
- Een Zuidkoreaanse studente in Aix
- Nieuws uit Aix-en-Provence
- Afscheid van 22 jaar penningmeesterschap



*Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer 3704064 t.n.v. Stichting 'Vrienden van Aix' te Erm. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, onder nummer 230 92 128. Wij zijn ANBI erkend (standpaats Harmelen)*



**Afscheid van 22 jaar penningmeesterschap**

In dit Calvinjaar worden we overspoeld met informatie over Calvin. De invloed van zijn activiteiten zijn tot op heden voelbaar. Calvin heeft zich ervoor ingespannen om de gewone mensen de Bijbel te leren kennen. Zijn verzet tegen de gevestigde kerk leidt ertoe, dat hij uit Frankrijk moet vluchten naar Genève, waar tussen 1560 en 1570 de bevolking verdubbelt van 10.000 naar 20.000; de vluchtelingen krijgen daar de meerderheid. De protestanten in Frankrijk krijgen het na de herroeping van het Edict van Nantes in 1585, na een periode waarin in Frankrijk twee religies naast elkaar toegestaan zijn geweest, zwaar te verduren en veel Hugenoten emigreren naar Zwitserland en naar Nederland of trekken zich terug in moeilijk toegankelijke gebieden in Frankrijk en Italië. Mijn familie vluchtte, nadat een voorvader veroordeeld was tot de galeien, naar Nederland.

Nazaten van die protestanten hebben de theologische faculteit in Aix en Provence opgericht. Het Internationaal Reformatorisch Verbond heeft deze faculteit, die zonder staatssteun opereert, financieel gesteund met giften uit Nederland, Zwitserland, Canada. De Stichting "Vrienden van Aix" kanaliseert de geldstroom uit Nederland.

De historische context is duidelijk te lezen in de statuten: de stichting heeft als grondslag: de drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht in 1619 en de Franse Geloofsbelijdenis, zoals vastgesteld op de Synode van La Rochelle in 1571.

Na 22 jaar de penningen beheerd te hebben geef ik nu het stokje over aan een jonger persoon, die dichterbij de doelgroep van de faculteit staat en die beter dan mensen uit mijn generatie gebruik weet te maken van nieuwe communicatiemiddelen.

In het verleden zijn het vooral de diaconieën geweest, die jaarlijks zo'n € 16.000 opbrachten voor de faculteit. In de toekomst zullen ook bedrijven, fondsen en particulieren worden aangesproken..

Mijn vader, Piet Westhoeve, is een van de oprichters geweest van de "Vrienden van Aix", samen met ds Piet Kollijn. Toen hij overleed heb ik het penningmeesterschap van hem overgenomen, uit solidariteit met een theologische faculteit die het niet gemakkelijk heeft. Afhankelijk zijn van giften, die nooit gegarandeerd zijn, is een onzeker bestaan.

Ik wens de nieuwe bestuursleden van de Stichting veel succes bij hun fondswervingsactiviteiten en ik blijf meeleven met het wel en wee van de faculteit.



Monique van der Linden Westhoeve Erm, 16 juni 2009

**Stichting Vrienden van Aix**



# Re

## Woord vooraf

Hierbij bieden wij u het tweede nummer van onze vernieuwde nieuwsbrief aan. De positieve reacties op het eerste nummer ervaren wij als een stimulans om ons blijvend in te zetten voor onze Franse broeders en zusters in het algemeen en de faculteit in Aix-en-Provence in het bijzonder. Met name in dit 'Calvijn-jaar' worden wij erbij bepaald hoeveel wij als kerk in Nederland aan de Franse kerk te danken hebben. Steun aan het Franse protestantisme is in zekere zin dan ook een ereschuld.

Omdat bij het uitdragen van de bijbelse prediking en het meer bekendheid geven aan de rijkdom van het gereformeerd belijden de Faculté Libre de Théologie Réformée een onmisbare rol speelt, is de steun aan deze faculteit noodzakelijk. Immers ondanks de offers die gebracht worden door Franse christenen, de docenten en studenten zijn zij aangewezen op hulp van anderen. We zijn dan ook dankbaar dat wij de toezegging ontvingen uit een fonds drie jaar achtereenvolgend een bedrag overgemaakt te zullen krijgen van € 25.000. Hiervan kan een hoogleraarpost gedeeltelijk worden gefinancierd. We zien daarin de zorg van de Heere, onze God. Deze post zal worden bekleed door Yannick Imbert. Hij zal vooral apologetiek gaan doceren. De apologetiek houdt zich bezig met de verdediging van het christelijke geloof tegen-

over ongelovigen en de niet-christelijke filosofie. Ook in Frankrijk is apologetiek van groot belang, omdat ongelovige filosofie er veel invloed heeft. Graag wil Yannick de studenten dienen in het doorgeven van het christelijke geloof. In deze nieuwsbrief vindt u naast artikelen van prof. P. Berthoud en prof. dr. G. van de Brink ook een bijdrage van een studente uit Aix-en-Provence. Vervolgens treft u een afscheidswoord van ons bestuurslid, mevrouw G.M.D. van der Linden-Westhoeve, aan. Sinds 1987 heeft ze op accurate wijze de financiën van de stichting beheerd. Als nazaat van een Huguenotenfamilie weet ze zich zeer betrokken bij de protestanten in Frankrijk en de faculteit in Aix-en-Provence. Na zich meer dan tweeëntwintig jaar voor de stichting te hebben ingezet, acht zij nu de tijd gekomen om haar functie neer te leggen. We willen ook langs deze weg onze waardering en dank uitspreken voor het vele dat zij heeft gedaan en haar samen met haar man Gods zegen toewensen. Tenslotte willen we u graag attenderen op onze website [www.vriendenvanaix.nl](http://www.vriendenvanaix.nl), waar u informatie vindt over de faculteit en over de doelstelling en het werk van de stichting.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,  
Ds. F. Hoek

## Nieuws uit Aix-en-Provence

### Een stukje geschiedenis...

In 1974 werd de FLTR (Faculté Libre de Théologie Réformée) opgericht, in een periode waarin de liberale theologie grote invloed kreeg in de protestante kerken in Frankrijk. De oprichters waren ervan overtuigd dat bijbelgetrouw onderwijs en pastorale training dringend noodzakelijk waren voor een herleving van het christelijk geloof. Deze noodzaak is er nog steeds. De FLTR heeft als doel predikanten op te leiden om te getuigen in deze seculiere wereld. De nadruk ligt dan ook op apologetiek, waarbij het Evangelie zo uitgedragen wordt dat tijdgenoten het echt begrijpen en aangesproken worden door Jezus Christus, onze Heere en Heiland.

### Een periode van groei

De FLTR is gegroeid, mede door de komst van studenten uit vrije groepen. Momenteel is 50% van de studenten afkomstig uit Evangelische kerken. Deze studenten zijn op zoek naar een solide theologische opleiding. De FLTR heeft zo een unieke kans om de rijkdom van het reformatorische geloof te delen met studenten uit deze kringen.

Daarnaast komt 40% van de studenten uit het buitenland, o.a. uit Zuid-Korea en Franstalige landen in Afrika.

### Nieuwe ontwikkelingen

- Er is de mogelijkheid de opleiding op afstand te volgen.
- Groter accent op missiologie: Frankrijk heeft meer en meer behoefte aan evangelisten.
- De FLTR heeft een kleine uitgeverij: Les Editions Kerygma. I.v.m. het Calvijnjaar wordt gewerkt aan een hernieuwde uitgave van de Institutie van Calvijn in hedendaags Frans.

### Academisch jaar 2008-2009

In 1974 zijn we gestart met 13 studenten. Dit jaar zijn meer dan 100 studenten ingeschreven. 61 studenten in het bachelor programma, 29 in master en 10 in doctoraal. Wij zijn in oktober begonnen met een lofprijzingsdienst met studenten, familie en betrokkenen van de FLTR en een ontmoeting in het park rond de faculteit. Met blijdschap en dankbaarheid willen we nu getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden. We bidden dat God ons de moed en kracht zal geven om onze taken te vervullen zodat Zijn Koninkrijk in Frankrijk en daarbuiten uitgebreid zal worden!

Aix-en-Provence,

Pierre Berthoud  
Rector, docent Oude Testament en Apologetiek



De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening (vgl. 2 Corinthe 5 : 18-20)

## Een Zuidkoreaanse studente in Aix

Mijn naam is Sung Hee YI, evangeliste, voorganger in de Evergreen Community Kerk in Zuid-Korea. Nadat ik mijn studie aan de theologische faculteit van de Chongshin Universiteit in Seoul, had afgerond, wilde ik doorstuderen in Europa. De keuze is gevallen op Europa omdat daar de Reformatie heeft plaatsgevonden. Zo ben ik in Parijs terecht gekomen waar mijn oudere zus, schilderes, woonde en werkte. Eerst heb ik Frans gestudeerd aan de Sorbonne. Vervolgens wilde ik verder gaan studeren in het Genève van Calvijn. Ik kende de situatie daar niet goed. Door gesprekken met verschillende Franse predikanten ontdekte ik dat de theologische faculteit van Genève erg liberaal is. Na overleg met mijn Koreaanse scriptiebegeleider heb ik gekozen voor Aix-en-Provence, waar bijbelgetrouw onderwijs gegeven wordt. De FLTR volgt dezelfde reformatorische traditie als de Presbyteriaanse Kerk van Zuid-Korea.

Tijdens mijn studie kwam ik er achter dat deze faculteit de enige reformatorische Franstalige theologische faculteit is voor de Franstalige landen. Ik denk dat de FLTR van grote waarde is voor de evangelieverkondiging in Franstalige landen. Het geestelijk leven in Frankrijk is zo arm en de kerk is zo zwak, er zijn te weinig predikanten en evangelisten. In Frankrijk leeft een christen samen met 2 joden, 17 moslims, 40 niet praktiserende katholieken en 140 atheïsten. Toen ik me dat realiseerde ben ik begonnen te bidden voor deze faculteit en ook voor het evangelisatiewerk in Frankrijk en de andere Franstalige gebieden.

De Koreaanse Kerk stuurt zendingen uit over de hele wereld,



maar nog niet genoeg naar de Franstalige landen. Daar zijn 2 redenen voor: ten eerste kent zij de geestelijke nood niet goed in deze landen en ten tweede is er het probleem van de taal. Veel evangelisten kiezen liever voor een Engelstalig land. Zelf mail ik veel met collega's en docenten in Zuid-Korea om hen op de hoogte te brengen van de situatie hier en weet ik mij geroepen voor evangelisatiewerk in een Franstalig gebied.

Het onderwerp van mijn studie is apologetiek en filosofie. Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe we het hedendaagse antichristelijke denken kunnen bestrijden en hoe we het Evangelie kunnen verkondigen in de taal van de moderne mens. Daarvoor studeer ik hier in Aix en hoop ik dat we op uw steun kunnen rekenen!

Aix-en-Provence,  
Sung Hee YI, studente

Dankzij de inzet van Prof. Paul Wells en vele anderen begint de theologische faculteit in Aix steeds meer een eigen gerespecteerde plaats in te nemen in de wereld van de gereformeerde theologie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de faculteit in juli a.s. als gastheer optreedt voor de tweejaarlijkse conferentie van het IRTI, een internationaal netwerk van gereformeerde theologen (met deelnemers uit vijf werelddelen!). Dat congres is ditmaal, hoe kan het anders, gewijd aan Johannes Calvijn; dankzij de gastvrijheid van Aix is het dus mogelijk dit te laten plaatsvinden in Calvijns geboorteland! De faculteit in Aix is er trouwens het levende bewijs van dat Calvijns erfenis in Frankrijk bepaald niet verdwenen is. Ik verheug me er dan ook op om straks voor dit congres naar Aix af te reizen en de collega's daar te ontmoeten. We hebben elkaars hulp en bemoediging vandaag de dag immers meer dan ooit nodig.



prof. dr. G. van den Brink