

■ Bijna met pensioen: professor Ronald Bergey

Aan het woord is Ronald Bergey, sinds 1991 werkzaam op de faculteit als docent Oude Testament en Hebreeuws. Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen, hij woont in een dorpje in de buurt van Aix-en-Provence, met uitzicht op de Mont St.Victoire. Ronald en zijn vrouw wonen sinds 1988 in Frankrijk. Ze zijn uitgezonden door Mission to the World. "We hadden al enkele jaren het verlangen om de Kerk in Frankrijk te mogen dienen, maar telkens bleef de deur gesloten als we ergens aanklopten", vertelt Ronald. "Mission to the World wilde twee teams samenstellen van kerkplanters, één voor de regio Parijs en één in Marseille. Ik ben dus naar Frankrijk gekomen met het idee dat ik het theologisch onderwijs los zou laten, maar ben uiteindelijk hier terechtgekomen".

U heeft bijna 25 jaar lesgegeven aan de faculteit, wat zijn belangrijke veranderingen en ontwikkelingen geweest in al die jaren?

"De houding van de studenten is sterk veranderd. Ze zijn erg open en direct. Ze willen graag een persoonlijk contact met de docenten. Een andere ontwikkeling is dat aan het begin van mijn tijd hier de meeste studenten uit de reformatorische kerken afkomstig waren. Helaas is dat minder geworden. Nu komen er meer studenten uit evangelische kringen. De studenten uit deze kringen hebben een groot verlangen om de Bijbel beter te kennen. Soms hebben de eerstejaars nog weleens hun bedenkingen. "Waarom moet ik Hebreeuws, Grieks, Latijn en Kerkgeschiedenis leren? Ik wil graag de Bijbel beter leren kennen!" Dan leggen we natuurlijk uit dat voor een goed begrip het van belang is te weten wat de kerkvaders dachten en ons te zeggen hebben, dat maakt deel uit van onze identiteit en onze geschiedenis. In de loop van hun studie gaan ze dat steeds meer waarderen. Je zou het zo kunnen zeggen: bij een maaltijd vind je niet alles wat er op je bord ligt even smakelijk, maar je past je aan, je kunt leren de smaak ervan te waarderen. Wat ik hier enorm waardeer is, ook al zijn er heus wel eens problemen, dat de band onder collega's altijd goed geweest is. Ik ben nu de oudste docent, ik zou van sommige collega's de vader kunnen zijn. Ik zie nu kinderen van mijn oud-studenten hier op de faculteit. Het is heel bemoedigend om te zien hoe dat in de volgende generatie doorgaat.

Eén van de hoogtepunten van de afgelopen jaren was de oprichting van de leerstoel Praktische Theologie van James Boice. Deze predikant heb ik zelf nog meegemaakt toen ik in Philadelphia woonde en studeerde.

Is er al een opvolger voor u gevonden?

Nee helaas, ondanks onze zoektocht is er nog niemand gevonden. Daarom heb ik toegezegd nog een jaar door te gaan met lesgeven, maar ik twijfel of ik ook al mijn andere werkzaamheden zoals het directeurschap van de Master- en Doctoraalopleiding en het begeleiden van studenten en hun scripties voortzet. Er zijn allerlei plannen voor mijn pensioen: mijn werk voor de 'Société Biblique' in Genève. Verder werk ik nog aan een commentaar op Jesaja en Numeri. Wilt u onze lezers nog iets meegeven?

Ik ken de lezers natuurlijk niet persoonlijk, maar ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om de Nederlandse donateurs te bedanken voor hun steun, betrokkenheid en gebed. De giften zijn niet alleen geweldig en noodzakelijk maar ook een bemoediging. We weten daardoor dat we er hier niet alleen voor staan.



Secretariaat:
Mw. Drs. Martine Burggraaf-van Dam
Prinsenhof 32
3481 HB Harmelen
Tel. 0348-446755
E-mail: gm.burggraaf@filternet.nl

Penningmeester:
L.A. van Wingerden, Spindermolen 7
3371 RN Hardinxveld-Giessendam
tel. 0184-670414
leen.van.wingerden@online.nl

*Giften kunnen worden
overgemaakt naar
IBAN: NL43 INGB 0003 7040 64
t.n.v. Stichting 'Vrienden van Aix' te
Hardinxveld-Giessendam. De
stichting staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel in
Rotterdam, onder nr. 230 92 128.
Wij zijn ANBI erkend
(standplaats Harmelen)*

Comité van aanbeveling
Prof.dr. G. van den Brink
Ir. H. van Rossum, Zeist
Dr. ir. J. van der Graaf, Huizen
Prof. dr. ir. E. Schuurman, Breukelen
Drs. H. de Jong, Zeist
Prof. dr. W.H. Velema, Apeldoorn
Ds. C. Mak Azn., Zutphen
Prof. dr. W. Verboom, Harderwijk
Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn
Dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld

In deze brief

- Woord vooraf
- In gesprek met professor Ronald Bergey
- Nieuwe penningmeester
- Op vakantie in Frankrijk



Stichting

Vrienden van Aix



VANDERPERK GROEP

Herhaling is de kracht van marketing!

www.vanderperk.nl > Druk & Print > Reclame > Web > Marketing



www.vriendenvanaix.nl

Woord vooraf

Hierbij bieden we u namens de stichting 'Vrienden van Aix' weer een nieuwsbrief aan met daarin verschillende wetenswaardigheden ten aanzien van onze stichting en de faculteit. Wat de faculteit betreft zijn we dankbaar te kunnen melden dat het aantal studenten – ter plekke en zij die deelnemen aan het 'onderwijs op afstand' – gestaag groeit. Dat betekent uiteraard tegelijk dat de werkdruk van de docenten en begeleiders toeneemt. Graag zou men dan ook tot een uitbreiding van het docentencorps komen, wat vanzelfsprekend weer een toename van de uitgaven betekent. Tegelijkertijd wordt er, in verband met de pensionering van twee docenten, momenteel uitgezien naar opvolging. Al is de faculteit financieel gezond, de continuering van al het werk vraagt voortdurende inspanning. Daarbij is steun vanuit het buitenland onontbeerlijk. We doen dan ook een dringend beroep op u om de faculteit blijvend te steunen, zowel door uw gebed als door een financiële bijdrage. In april waren de directeur van de faculteit, Kim Tran, en de docent apologetiek en kerkgeschiedenis, Yannick Imbert in ons land om aandacht te vragen voor het bijbels onderwijs in Aix-en-Provence. Ze bezochten o.a. vele middelbare scholen en waren aanwezig op het

jaarlijkse Frans beraad, waar stichtingen uit de breedte van de bijbelgetrouwe christenen in Nederland elkaar ontmoeten en overleg hebben. Tijdens deze vruchtbare ontmoeting werden de zorgen, zegeningen en mogelijkheden van de kerk in Frankrijk en de Franstalige gebieden gedeeld. Naast een interview met Ron Bergey, treft u in deze nieuwsbrief ook de jaarrekening met een toelichting aan. Verder stelt onze nieuwe penningmeester, de heer L.A. van Wingerden zich kort aan u voor. We hebben hem inmiddels welkom geheten in ons bestuur en al dankbaar gebruik gemaakt van zijn expertise. De vorige penningmeester, ds. A.J. Post, zeggen we dank voor hetgeen hij voor onze stichting heeft willen doen. Binnenkort wordt onze vernieuwde website in gebruik genomen. Wilt u voortaan de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen, geeft u dat dan per e-mail door aan onze secretaris, Martine Burggraaf-van Dam. Rest me u allen Gods zegen toe te wensen. En zou u dit jaar uw vakantie in Frankrijk doorbrengen, bezoekt u dan op zondag een protestante gemeente. Het is voor u leerzaam en voor de Franse broeders en zusters een bemoediging.

*Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek*

Financieel overzicht 2014

Stichting Vrienden van Aix - 2014

Lasten

Onderhouden contacten Aix-Nederland	€ 507
Voorlichting achterban Nederland	€ 3.122
Bijdragen Faculté	€ 43.000

Besteed aan doelstelling 98,9%

Kosten
1,1%

€ 47.149

Baten

Advertenties	-
Bijdrage kerken	€ 11.122
Bijdrage particulieren	€ 8.836
Bijdrage bedrijven	€ 2.550
Bijdrage stichtingen en fondsen	€ 24.600
Legaten/erfenissen	-
Rente	€ 25
Nadelig saldo	€ 16
	€ 47.149

Toelichting:

In de bestuursvergadering van 20 maart jl. is de jaarrekening over 2014 vastgesteld. Voor de indeling ervan is naar ons doel gekeken, nl. versterking van het Gereformeerd Belijden in Nederland en Frankrijk. We kunnen dat o.a. doen door het onderhouden en versterken van contacten tussen Nederlands en Frans gereformeerd protestantisme, publicaties die het doel dienen (bv. de nieuwsbrief), en in het bijzonder het verlenen van geestelijke en financiële steun aan de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence, Frankrijk. Daarvoor is fondswerving nodig. Over 2014 kon € 43.000 worden afgedragen aan Aix; onderdeel

hiervan waren 2 grote bijdragen, samen € 22.500, met een specifieke bestemming (studentondersteuning en bibliotheek). Voor nieuwsbrief en website werd een bedrag van € 2.500 ontvangen. Bij de inkomsten is voor wat meer inzicht ook een uitsplitsing gemaakt. We zijn dankbaar voor alle ontvangen bijdragen, en hopen op uw voortgaande, nieuwe of hernieuwde steun in 2015, zowel financieel als in uw gebed voor ons werk en dat van de Faculté! Denkt u eraan bij betalingen uw adres in de bijzonderheden te vermelden?



De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening (vgl. 2 Corinthe 5 : 18-20)

Nieuwe penningmeester

Ds. A.J. Post heeft in 2014 zijn penningmeesterschap neergelegd. We zeggen hem hartelijk dank voor zijn bijdrage aan het werk van onze stichting, en via de stichting aan de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence.

Als nieuwe penningmeester mag ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Leen van Wingerden, ik woon in Hardinxveld-Giessendam. Naast en na mijn werk (45 jaar in het bankwezen, sinds 5 jaar gepensioneerd) heb ik altijd vrijwilligerstaken gehad; in de Hervormde Gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld en classica en regionale kerkelijke organen, maar daarnaast ook op diverse andere posten. Het is voor mij niet meer dan vanzelfsprekend om van God ontvangen gaven in te zetten voor Zijn koninkrijk en onze medemens. Door het overdragen van een andere functie kwam er weer ruimte, en toen ik de oproep in de nieuwsbrief las, heb ik me

als kandidaat gemeld – de stichting was me (op afstand) niet onbekend, de voorzitter evenmin. De keus viel op mij - graag zet ik mij in voor Frankrijk!

Verzoek uw adres te vermelden als u een gift overmaakt

We blijven graag met u in contact. Helaas vermelden de banken al enige tijd geen adresgegevens meer op de rekeningafschriften, als u een bedrag naar ons overmaakt. Als u van adres verandert en dat niet op een andere manier aan ons doorgeeft, blijven we dus uw oude adres gebruiken. Als u voor het eerst een bedrag overmaakt, hebben we zelfs geen enkele aanwijzing voor uw adres. In beide gevallen ontvangt u geen informatie (meer) over ons werk – dat zouden we erg jammer vinden.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om bij uw overboeking uw postcode en huisnummer te vermelden. Betreft het een postbusnummer, dan graag postcode en PBxxx (postbus en nummer). Enkele fictieve voorbeelden: 3375AB-18a, of bij een postbus: 3370AA-PB203.

Op deze manier helpt u ons om ons adressenbestand bij te houden, en kunnen we u blijven informeren over ons werk! Bij voorbaat hartelijk dank,
Leen van Wingerden, penningmeester

Op vakantie in Frankrijk?

U weet dat u een kamer kunt huren op de faculteit in de zomermaanden? U kunt daarvoor contact opnemen via de website van de faculteit: www.facultejeancalvin.com. U vindt de juiste informatie onder 'Vie étudiante' en dan kunt u klikken op 'Vivre à la faculté Jean Calvin' en 'Location d'été'.

Gaat u op vakantie in Frankrijk? Weet dat u van harte welkom bent in één van de protestantse gemeentes. Uw aanwezigheid is een bemoediging voor de vaak kleine groep christenen. U kunt een gemeente zoeken via de website eglises.org. Daar vindt u alle gemeentes die 'évangélique' (bijbelgetrouw) zijn, ook de gemeentes van de UNEPREF (voorheen E.R.E.I.) staan daar vermeld per departement. Of u raadpleegt de site van de Eglise Protestante Unie de France; eglise-protestante-unie.fr. Het is aan te raden om vooraf langs te gaan of contact op te nemen met de gemeente, in de zomermaanden wijkt de tijd of plaats van samenkomst soms af. U kunt ook altijd bij de plaatselijke VVV informeren naar een 'culte protestant'. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de secretaris van Vrienden van Aix; Martine Burggraaf via gm.burggraaf@filternet.nl of 06-23799322. We helpen u graag!

