

deze methode uit het bestuderen van de manier waarop één of meerdere schrijvers de Schrift citeren in hun werk, welke passages zij bij voorkeur citeren, maar ook welke gedeeltes zij (bewust of onbewust) niet of nauwelijks citeren. Ik heb gekozen voor het bestuderen van twee theologen van het einde van de 19e/begin 20e eeuw die mij erg aanspreken: de Anglicaanse bisschop Charles Gore (die ik erg waardeer om zijn schrijfstijl, maar met wie ik het meestal niet eens ben) en Benjamin Warfield (die een bijzondere denker is wiens werk ik in de toekomst graag wil gebruiken bij de opbouw van mijn colleges dogmatiek) Ik ben op de VU in Amsterdam terechtgekomen omdat Maarten Wisse (mijn promotor) een specialist is op dit vakgebied en omdat ik mijn proefschrift in het Frans wil schrijven. Bovendien is het drie en half uur reizen vanaf Parijs. Paul Wells heeft veertig jaar geleden zijn proefschrift daar ook geschreven.

Het is de bedoeling dat je in de nabije toekomst de plek van Paul Wells inneemt op de faculteit in Aix. Hoe is dat gelopen?

In februari 2011 benaderde Paul mij al met de vraag of ik op de lijst geplaatst wilde worden van mogelijke opvolgers. Dit was voor mij een verrassende vraag, omdat ik nog maar in het derde jaar van mijn bachelorstudie zat. Andere kandidaten waren om verschillende redenen van de lijst afgegaan. Er werd gezocht naar een kandidaat met visie op het verspreiden van het gereformeerde geloof, iemand die daaraan trouw is en in overgave daaraan wil werken. Iemand die past in het team van docenten dat zich op dat moment aan het ontwikkelen was. Paul Wells heeft me verzekerd dat hij in mij de gaven zag om aan deze roeping gehoor te geven. Na rijp beraad, samen met mijn vrouw, hebben we besloten de vraag serieus te overwegen. Er volgde een lang proces waarin de faculteit en ik nader tot elkaar kwamen tot het moment waarop mij gevraagd werd een proefschrift te schrijven met het oog op de opvolging van Paul Wells. Dankzij de steun van de faculteit Jean Calvin en een Nederlandse sponsor die mijn studie volledig financiert kan ik mij nu wijden aan mijn proefschrift. Ik wil heel graag werken op de faculteit omdat ik geloof dat ik, zoals Paul Wells al noemde, een heldere visie heb ontvangen van de Heere op het gereformeerde geloof. Dat is ontstaan door het bestuderen van de Schrift, in een geest van trouw en overgave aan het Woord dat Hij ons heeft gegeven. De faculteit is voor mij de juiste plaats om de komende jaren hiermee aan de slag te gaan.

Ik zie uit naar het lesgeven, dat vind ik erg leuk om te doen. Hopelijk kan ik in september 2016 een start maken. De afgelopen twee jaar heb ik lezingen gegeven op de 'carrefour théologique' (open studieweekenden op de faculteit) en een seminar 'systematische theologie' geleid. Ik hoop zo spoedig mogelijk het lesgeven als hoofdtak te hebben. Ik heb al veel contact met de docenten, met name met Yannick Imbert en Michel Johner, bij hen logeer ik als ik in Aix verblijf. En met Donald Cobb, met wie ik mail over allerlei theologische onderwerpen. Ik ga regelmatig naar de docentenvergaderingen, het dagelijks samenwerken met hen zal ik zeer waarderen. De studenten ken ik nog niet zo goed, maar ik weet dat zij verschillende kerkelijke achtergronden hebben en dat vormt een geweldige uitdaging voor mij en een prachtige kans om de gereformeerde theologie in de verschillende Evangelische kerken in Frankrijk door te laten klinken. Systematische theologie past goed bij mij en mijn manier van denken. Het heeft iets weg van de scheppingsorde: het onderbrengen van de Bijbelse gegevens in een logische orde, rekening houdend met alle relevante onderdelen die geleid hebben tot complete boekwerken. Zij getuigen van de bijzondere wijsheid van God.

Tot slot nog een boodschap voor onze Hollandse lezers en donateurs?

Hartelijk dank dat u aan Frankrijk denkt, voor uw gebeden en giften. Het is diep ongelukkig dat het land van Calvin zo weinig onder invloed is van deze grote, Bijbelgetrouwe gereformeerde theologie. Maar het is bemoedigend te mogen weten dat onze theologie zoveel beter doorklinkt in uw land. We zijn de Heere dankbaar voor de vrienden die God ons geeft, voor de broeders in het gereformeerde geloof die het op hun hart hebben ons te steunen door gebed en giften.

Er komen regelmatig Nederlanders in onze gemeente (Eglise Réformée Evangélique de Paris "La Chapelle de Nesle"), dat waarderen we zeer. Waar ik erg van houd is de Hollandse kaas; de oude Goudse kaas, gecombineerd met een goed glas Bordeaux, een soort 'Vrienden van Bordeaux'. Maar het is nog vele malen beter om 'Vrienden van Aix' te hebben onder onze broeders en zusters in het geloof: dat is een Goddelijke zegen!

Secretariaat:
Mw. Drs. Martine Burggraaf-van Dam
Prinsenhof 32
3481 HB Harmelen
Tel. 0348-446755
E-mail: gm.burggraaf@filternet.nl

Penningmeester:
L.A. van Wingerden, Spindermolen 7
3371 RN Hardinxveld-Giessendam
tel. 0184-670414
leen.van.wingerden@online.nl

*Giften kunnen worden
overgemaakt naar
IBAN: NL43 INGB 0003 7040 64
t.n.v. Stichting 'Vrienden van Aix' te
Hardinxveld-Giessendam. De
stichting staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel in
Rotterdam, onder nr. 230 92 128.
Wij zijn ANBI erkend
(standplaats Harmelen)*

Comité van aanbeveling
Prof.dr. G. van den Brink
Ir. H. van Rossum, Zeist
Dr. ir. J. van der Graaf, Huizen
Prof. dr. ir. E. Schuurman, Breukelen
Drs. H. de Jong, Zeist
Prof. dr. W.H. Velema, Apeldoorn
Ds. C. Mak Azn., Zutphen
Prof. dr. W. Verboom, Harderwijk
Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn
Dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld

In deze brief

- Woord vooraf
- Broodnodig
- Vrijwilligerswerk
- In gesprek met Pierre-Sovann Chauny



Vrienden van Aix



VANDERPERK GROEP

Herhaling is de kracht van marketing!

www.vanderperk.nl > Druk & Print > Reclame > Web > Marketing

www.vriendenvanaix.nl

Woord vooraf

Met dankbaarheid bieden we namens de stichting 'Vrienden van Aix' u opnieuw een nieuwsbrief aan. We zijn verheugd dat het nieuwe studiejaar gestart kon worden met meer dan honderd studenten. Daarnaast is er, met name in Afrika, een groot aantal studenten die het onderwijs 'op afstand' volgen. Het toont aan dat het werk van de faculteit duidelijk voorziet in een behoefte. God roept tot op de dag van vandaag jonge mensen om in Frankrijk en andere Franssprekende landen anderen bekend te maken met het rijke Evangelie van Jezus Christus. Al dit werk vraagt van onze Franse broeders en zusters grote financiële offers. Ondanks al hun inspanningen is steun vanuit het buitenland onmisbaar. Zeker nu de faculteit per september 2016 twee nieuwe docenten hoopt te benoemen, zodat het onderwijs voortgang kan blijven vinden. De faculteit is nog dringend op zoek naar sponsors voor de financiering van deze twee docentenposten. In deze nieuwsbrief treft u een interview met één van hen aan, Pierre Sovann Chauny. Ook kunt u lezen hoe Leendert Braal zich tijdens een 'werk-

vakantie' voor de faculteit heeft ingezet. Wellicht een idee voor andere jongeren. Ten slotte willen we u nog attenderen op onze nieuwe website, www.vriendenvanaix.nl, die een goed beeld geeft van het doel en het werk van onze stichting. We hopen dat ook het bezoeken van deze site voor u een stimulans zal zijn het werk van de faculteit blijvend te steunen. Rest ons u allen Gods zegen toe te wensen.

*Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek*

■ Broodnodig - dan ook geld nodig!

De boodschap van het Evangelie is broodnodig. Om aan de faculteit mensen op te kunnen leiden die dat Evangelie doorgeven, in Frankrijk en daarbuiten, zijn docenten nodig; die kunnen niet van de wind leven. Verder komt het ook voor dat studenten ondersteuning nodig hebben.

We zoeken hiervoor sponsors die bereid zijn bij te dragen, met eenmalige of meerjarige bijdragen. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!

*Leen van Wingerden,
penningmeester*

■ Bidt u mee?

- De faculteit heeft meer dan 100 studenten dit jaar, afkomstig uit Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Korea, Gabon, Burkino Faso, Guinée, Algerije, Japan. Wilt u bidden voor de voortgang van hun studie, voor de keuzes die zij moeten maken (werkzaam als pastoraal werker, predikant, in het onderwijs of de zending), voor hun getuigenis te midden van de studenten die andere studies in Aix volgen?
- Dat het gereformeerde geloof dat op de faculteit onderwezen wordt nog beter bekend, verspreid en gedeeld wordt in Frankrijk en de hele wereld: dát is de roeping van de faculteit Jean Calvin!
- Dat er toekomstige studenten theologie in de kerken zullen opstaan die bereid zijn zich voor te bereiden op een taak in de kerken?
- Dat de faculteit financieel gezien het jaar 2015 positief zal kunnen afsluiten?



De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening (vgl. 2 Corinthe 5 : 18-20)

■ Vrijwilligerswerk

Hallo allemaal,

Afgelopen zomer heb ik een geweldige zomervakantie gehad! Na mijn eindexamens van de Havo wilde ik graag iets nuttigs doen en mijn Franse kennis uitbreiden. Mijn Franse leraar was ontzettend enthousiast en stimuleerde mij om vrijwilligerswerk te zoeken in Frankrijk. Via een lid van onze kerkelijke gemeente ben ik in contact gekomen met de stichting 'vrienden van Aix'. Zij hebben mij in contact gebracht met de faculté Jean Calvin. In Frankrijk waren ze gelijk dolenthousiast toen ze hoorden dat ik vrijwilligerswerk wilde doen. Ik mocht gaan helpen bij het groot onderhoud rondom de gebouwen. Samen met de conciërge heb ik 4 weken lang, in gemiddeld 35°C, hard gewerkt. We hebben enorm veel kunnen doen en daar waren ze dankbaar voor! In ruil voor het vrijwilligerswerk kreeg ik een kamer aangeboden op de faculté. Door de aan-

wezigheid van studenten en vakantiegasten vanuit heel de wereld heb ik veel mensen ontmoet. Verder kreeg ik ook vrije dagen waardoor ik in de gelegenheid was om de mooie omgeving van Aix-en-Provence te verkennen. Het was voor mij een leerzame en een ontzettend leuke tijd! Het is een groot gebouw waar nog veel aan gereviseerd moet worden en waar iedere hulp dus nog steeds welkom is.

*Hartelijke groet,
Leendert Braal*



■ In gesprek met Pierre-Sovann Chauny

Wil je je jezelf voorstellen?

Mijn naam is Pierre-Sovann Chauny, ik ben 32 jaar, ik ben geboren in Parijs. Mijn moeder is een Française en mijn vader komt uit Cambodja, daar komt de samenstelling van mijn voornaam vandaan: Pierre als Franse voornaam, Sovann is een Cambodjaanse voornaam. Mijn ouders zijn allebei protestants. Mijn moeder is bekeerd van het Rooms-katholicisme, mijn vader van het boeddhisme. Ik ben opgevoed met het geloof in de God van de Bijbel, in Jezus Christus die redt. Voor zover mijn herinneringen gaan heb ik altijd in de Bijbelse boodschap en in God geloofd. Ik werd me meer bewust van het doel van het geloof en mijn persoonlijke betrokkenheid daarbij rond mijn 16e jaar. Sindsdien ben ik betrokken geraakt bij allerlei kerkelijke en randkerkelijke activiteiten. Ik heb mij erg ingezet voor de Groupes Bibliques Universitaires (de Franse afdeling van IFES: International Fellowship for Evangelical Students) toen ik economie studeerde. Binnen deze bijbelstudiegroep heb ik mijn vrouw Audrey leren kennen. We zijn nu acht jaar getrouwd. We hebben een zontje van anderhalf jaar oud die Augustin heet en over zes maanden verwachten we een tweede kindje. In 2007 heb ik mijn diploma gehaald aan de HEC in Parijs (Ecole des hautes études commerciales, hoogste niveau van onderwijs in Frankrijk). Nadat ik een jaar bij een bank heb gewerkt ben ik weer bij nul begonnen met een studie theologie aan de Faculté de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine en in Aix aan de Faculté Jean Calvin. Daar heb ik mijn bachelor en master gehaald. Op dit moment werk ik aan een promotieonderzoek via de universiteit van Amsterdam. Het proefschrift heeft als titel: "Het Schriftgebruik in de Christologie van Charles Gore en Benjamin Warfield". Het doel van mijn proefschrift is laten zien hoe een specifieke methodologie op het gebied van omgaan met de grondtekst nuttig kan blijken te zijn voor de theologie op academisch niveau in de 21e eeuw en hoe die methode het mogelijk maakt om op vruchtbare wijze te werken met theologen die heel uiteenlopende meningen zijn toegegaan. Toegepast op de theologie, bestaat

