

Ingezonden brief

Beste broeders en zusters,

In deze brief wil ik als eerste mijn dankbaarheid uiten voor mijn eerste dagen als docent Hebreeuws en Oude Testament aan de faculteit Jean Calvin. Deze overgangperiode brengt uiteraard de nodige uitdagingen met zich mee voor mijn gezin en mij. Er zijn moeilijkheden op verschillende gebieden (emotioneel, bureaucratisch, financieel, logistiek enz.) Desalniettemin danken we de Heere dat de faculteit, de staf en de studenten een enorm verschil hebben gemaakt in dit proces. Zonder uitzondering zorgen de staf en de studenten ervoor dat we ons geen buitenstaander voelen. Integendeel, ik ben juist zo hartelijk ontvangen dat ik het idee heb dat ik al jaren bij de faculteit hoor. Ik kan geen woorden vinden om mijn dankbaarheid daarvoor te uiten.

Wat betreft de studenten ben ik dankbaar dat ik de kans krijg te werken met zo'n diverse groep, afkomstig uit zoveel verschillende nationaliteiten en continenten. Tijdens mijn sollicitatie noemde ik al het verlangen te mogen werken in een multiculturele context waar we iets mogen ervaren van de heilige, algemene, christelijke kerk. De studenten werken hard en zijn al even gastvrij als de staf. Ook stellen ze zich ruimhartig en geduldig op als het gaat om mijn accent tijdens de colleges. De afgelopen acht jaar in Brazilië heb ik afwisselend gewerkt in de bachelorfase als docent Hebreeuws en Oude Testament en in de masterfase als docent theologie. Ik heb onderzoek gedaan naar religie in de hedendaagse maatschappij en keek uit naar een mogelijkheid om me meer bezig te houden met Hebreeuws en Oude Testament.

Onlangs vertelde een student mij dat in het licht van de grote uitdagingen waar de kerk van Frankrijk voor staat (secularisatie, Islam, de noodzaak om trouw te blijven aan Gods roeping) er grote behoefte is aan gedegen onderwijs van het Oude Testament om zo de nieuwe generatie van kerkleiders toe te rusten zodat zij "altijd bereid (zijn) tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied" (1Petrus 3:15) Ik ben dankbaar dat ik hier in Aix de kans krijg mijn werkervaring te kunnen inzetten en zo een bescheiden bijdrage kan leveren aan de geweldige uitdaging waar de kerk in dit land voor staat.

Ik dank u voor uw gebed en steun, in Christus verbonden,
Rodrigo de Sousa



Secretariaat:
Mw. Drs. Martine Burggraaf-van Dam
Prinsenhof 32
3481 HB Harmelen
Tel. 0348-446755
E-mail: gm.burggraaf@filternet.nl

Penningmeester:
L.A. van Wingerden, Spindermolen 7
3371 RN Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-670414
E-mail: leen.van.wingerden@online.nl

*Giften kunnen worden overgemaakt naar
IBAN: NL43 INGB 0003 7040 64
t.n.v. Stichting 'Vrienden van Aix' te
Hardinxveld-Giessendam. De
stichting staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel in
Rotterdam, onder nr. 230 92 128.
Wij zijn ANBI erkend
(standplaats Harmelen)*

Comité van aanbeveling
Prof.dr. G. van den Brink
Dr. ir. J. van der Graaf, Huizen
Prof. dr. ir. E. Schuurman, Breukelen
Drs. H. de Jong, Zeist
Prof. dr. W.H. Velema, Apeldoorn
Ds. C. Mak Azn., Zutphen
Mr. C.G. van der Staaij
Prof. dr. W. Verboom, Harderwijk
Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn
Dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld

In deze brief

- Woord vooraf
- Jeugd in actie
- Thierry Rouquet
- In gezonden brief



Stichting

Vrienden van Aix



VANDERPERK GROEP

Herhaling is de kracht van marketing!

www.vanderperk.nl > Druk & Print > Reclame > Web > Marketing



www.vriendenvanaix.nl

Woord vooraf

Hierbij bieden we u namens de stichting 'Vrienden van Aix' opnieuw een nieuwsbrief aan. Bedoeld om u op de hoogte te houden van het werk van de docenten en studenten aan de faculteit 'Jean Calvin'. We zijn dankbaar voor het aanzienlijke aantal studenten, dat ter plekke of via het 'afstand-onderwijs' een gedegen academische en bijbelgetrouwe opleiding ontvangt. Om deze opleiding voortgang te kunnen laten vinden brengen onze Franse broeders en zusters grote financiële offers. Desondanks blijven de financiën een voortdurend punt van zorg. Hierbij denken we met name aan de financiering van de post van Pierre-Sovann Chauny, docent systematische theologie. Ondersteuning van buitenaf is hard nodig. We doen dan ook dringend een beroep op u om het bijbels onderwijs in Aix-en-Provence blijvend te steunen, zowel door uw gebed als door een financiële bijdrage. We zijn dankbaar dat oproepen tot financiële ondersteuning ook regelmatig gehoor vinden. Zo was de collecte van een reformatieavond op een in de Hoeksteenkerk in Schiedam belegde bijeenkomst bestemd voor het werk van onze stichting.

We hopen dat 'Vrienden van Aix' ook in uw gemeente een plaats heeft of krijgt op het collecterooster. In deze nieuwsbrief stelt een oud-student van de faculteit zich voor en schrijft Rodrigo de Sousa, de nieuwe docent Hebreeuws en Oude Testament, in een brief hoe hij de eerste periode in Aix heeft ervaren. Ook is er een bijdrage vanuit de hervormde jeugdvereniging van Bleskensgraaf; ruim dertig leden hebben de afgelopen zomer samen vrijwilligerswerk gedaan in Aix-en-Provence. Op één van de bijgevoegde foto's ziet u het schitterende resultaat van hun inspanningen. Wij danken u voor uw betrokkenheid bij de arbeid in Gods koninkrijk in Frankrijk en hopen op uw blijvende steun en voortdurend gebed voor de docenten en studenten. Rest ons u allen Gods zegen toe te wensen.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek



Door vrijwilligers opgeknapte rotstuin

Van de penningmeester

We zijn dankbaar voor de tot nog toe dit jaar ontvangen bijdragen, waarvan een heel groot deel ten goede komt aan de Faculté Jean Calvin. In de volgende Nieuwsbrief hopen we verslag te doen over heel 2016. Houdt u van Frankrijk? Gunt u de Fransen en de vele Franssprekenden elders in de wereld goed opgeleide werkers in Gods wijngaard? Alle bijdragen zijn hartelijk welkom! Omdat de bank dit niet meer vermeldt zijn we niet zeker meer van uw adres, dus wilt u de Nieuwsbrief gaan (of blijven) ontvangen, geef ons dan uw adres(wijziging) door! Denkend aan de docenten die een vaste aanstelling hebben gekregen: misschien hebt u de mogelijkheid voor een aantal jaren een toezegging te doen voor een vaste bijdrage. Periodieke schenkingen die aan de regels voldoen zijn in de aangifte inkomstenbelasting volledig aftrekbaar.

Leen van Wingerden
penningmeester



De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening
(vgl. 2 Corinthe 5 : 18-20)

Jeugd in actie

Afgelopen zomer zijn ruim dertig jongeren van de Jeugdvereniging Sola Scriptura van de hervormde gemeente van Bleskensgraaf op werkvakantie geweest naar Aix-en-Provence. We hebben daar gewerkt aan de faculteit, kerk en pastorie. Dit alles naar aanleiding van een JV-avond waar Harriët Smit (GZB) kwam vertellen over haar werk in Frankrijk.

Bij de kerk zijn we aan de slag gegaan met het verbouwen van de ruimte achter de kerk. Hier werden onder andere een nieuw plafond, toilet en muur gerealiseerd. In deze kamer kan voortaan de kinderclub gehouden worden. Ook werden een aantal kozijnen van een likje verf voorzien. Hetzelfde geldt voor de kozijnen, vensterbanken, deur, het hek en de bankjes van de pastorie. Deze staan ook weer te glimmen!

De meeste jongeren van onze groep waren aan het werk in de tuin van de faculteit. Hier is ontzettend veel werk verzet. Als eerste werd begonnen met het afgraven en opruimen van een stuk tuin tegen de rots. Het stuk tuin boven aan de rots werd in ere hersteld. Er zijn nieuwe trappen en paden aangelegd om dit stuk toegankelijk te maken. Ook is (soms met gevaar voor eigen leven) de rotswand gerepareerd en zijn hier planten op gepoot. De entree van de faculteit heeft een flinke opknappbeurt gekregen. Maar het was de moeite waard!

Jaap Brand



Thierry Rouquet

Mijn weg naar de Faculteit is niet zo'n gewone, hoewel tegenwoordig veel mensen opleiding en werk combineren of afstandsonderwijs volgen vanwege familie- of professionele verplichtingen. Mijn opleiding aan de Fac ben ik begonnen in 1993 in het afstandsonderwijsprogramma. Dit programma stond op dat moment nog in de kinderschoenen. Ik was toen 31 jaar, getrouwd, twee kinderen, ik werkte en had een drukke taak binnen de kerk. Ik herinner me nog het enthousiasme dat me doorstroomde toen ik de fameuze studiegids van de Faculteit ontving. Ik verslond de gids! Wat ik sinds jaren zocht, werd me nu op een presenteerblad aangeleverd! In de vreugde van deze ontdekking kon ik nog niet helemaal overzien wat dit programma me zou gaan brengen, noch hoeveel inspanning het zou gaan kosten om het tot een goed einde te brengen, maar het verlangen om te studeren was enorm. Mijn twee eerste jaren (bachelor-niveau) deed ik in vier jaar. Daarna mocht ik gebruik maken van bijzonder verlof, waardoor ik de mogelijk-



heid had om ter plaatse, in Aix, in voltijd mijn derde bachelor-jaar te volgen. Tegenwoordig ben ik dominee in de 'églises évangéliques baptistes' te Toulouse. Ik dank God dat Hij me de opleiding in Aix deed volgen. Deze opleiding heeft me een theologische visie gegeven, met oog voor de samenhang van de Bijbel, maar ook een juist begrip van de schepping en van de wereld waarin we leven. Ik dank God dat Hij docenten op mijn pad heeft geplaatst die zoveel van hun kennis, om niet te zeggen van hun leven, hebben gegeven zodat ik op mijn beurt een trouw dienaar van Zijn Woord mag zijn (1 Cor. 4:1,2; Pr. 4:10).